

נאום הנשיא לרגל ראש השנה

בימים אלה, בהם בני הדת היהודית באמריקה וברחבי העולם מציינים יחדיו את הימים הנוראים, ברצוני לשלוח את ברכותי החמות לשנה חדשה זו. לשנה טובה תיכתבו - מי יתן ותהיה לכם שנה טובה, מי יתן ותיכתבו לברכה בספר החיים.

ראש השנה הוא תחילתה של שנה חדשה - זמן של תפילה ענווה, חגיגה, ותקווה להתחלה חדשה. עשרה ימים לאחר מכן, יום כיפור הוא יום של הרהורים וחרטה. ומועד קודש זה מספק לא רק הזדמנות להתחדשות והתפייסות בין אדם לבין עצמו, אלא גם הזדמנות למשפחות, לקהילות ואפילו לאומות ליישב מחלוקות עתיקות-יומין, לחפש הבנות חדשות, ולהתאחד כדי לבנות עולם טוב יותר עבור ילדינו ונכדינו.

בפרוס עלינו שנה חדשה זו, הבה נקדיש את עצמנו מחדש למשימה זו. הבה נתגבר על הדחף להקשות את ליבנו לנוכח סבלם של אחרים, ותחת זאת נגלה אהדה - נזהה את עצמנו זה בפניו של זה וננהג חמלה כלפי הנצרכים.

הבה נתצייב לנגד דיעות קדומות, חוסר סובלנות, ואדישות בכל צורה שהיא - הבה נעמוד איתן לנגד פורענות האנטישמיות, שעדיין נפוצה ביותר מדי מקומות בכל קצוות תבל.

הבה נעמול כדי להעניק לכל אזרחי העולם את אותן זכויות וחירויות שכה רבים מאיתנו נהנים מהן - להתבטא בחופשיות ולקיים את מצוות הדת בחופשיות; לחיות חיים נטולי אלימות ודיכוי; לעשות בחיינו ככל שנתאוה.

והבה נעמול על מנת להשיג שלום בר-קיימא וביטחון למדינת ישראל, כדי שהמדינה היהודית תתקבל קבלה מוחלטת על ידי כל שכנותיה, ובניה יוכלו להגשים את חלומותיהם ללא פחד. זו הסיבה שהממשל בראשותי שואף להשיג את אותו שלום בר-קיימא החומק מישראל ומשכניה הערביים זמן כה רב.

לאורך ההיסטוריה, העם היהודי היה כדברי הנביא ישעיה, "אור לגויים". בזכות מחויבות לאמונה, למשפחה, ולצדק, התגברו יהודים על קשיים בלתי-רגילים, כשאחזתם אינה מרפה מן התקווה למחר טוב יותר.

בימים אלה של התחדשות, אנו חוגגים רוח זו; אנו חולקים כבוד לדת גדולה ועתיקה; ואנו מקדישים עצמנו מחדש לעבודת תיקון העולם הזה.

מישל ואני מאחלים לכל אלה החוגגים את ראש השנה שנת בריאות, שנת שלום, שנה טובה ומתוקה.